

Waarom is mijn kwaal zonder hulp en ongeneesbaar geweest ? Omdat Gij, o Heer ! gehandeld heb volgens uwen heilige wil.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Martinus Marissens

echtgenoot van Mevrouw

Maria Delphina CORTVRIENDT

geboren te Dilbeek den 30 Maart 1899, en godvruchtig overleden te Ukkel, den 8 April 1932, na eene langdurige ziekte, voorzien van de heilige Sacramenten der Stervenden

Het was een brave echtgenoot en vader, altijd bereid zijn vrouw en kind bij te staan en dienst te bewijzen, aangenaam in zijnen omgang, rechtvaardig in al zijne handelingen.

Vaartwel, beminde Echtgenoot en kind, ik sterf en wordt al te vroeg van deze aarde weggerukt. Ik had nog willen leven om voor u te werken en te zorgen. Doch gij hebt gezien, hoe ik ellendig en nochtans verduuldig geleden heb, hoe ik alle hoop had om te genezen, maar alles is gebeurd naar Gods heiligen wil; laat ons zijne heerschappij erkennen en ons onderwerpen aan zijne schikkingen.

Lieve Ouders, en bloedverwanten heb dank voor al wat ge voor mij gedaan hebt tijdens mijn ziekte. En gij mijn vrienden die me bezocht en getroost hebt, vaartwel. Gij hebt gezien hoe mijn kwaal ijselijk was en hoe ik u in het midden mijns levens moet verlaten. Weest mij indachtig in uw gebeden.

Jesus, Maria, Joseph !

7 j. en 7, quad. afl.

R. I. P.

De plechtige lijkdienst en begrafenis hadden plaats op 11 April 1932, om 9.30 uur, een tweede dienst van wege het Broederschap heeft plaats Maandag 18 April om 8 uur in de kerk van Itterbeek

DRUK. DE RIDDER DILBEEK