

In het kruis is de zaligheid, in het kruis is de
sterkte des harten, in het kruis is de volmaakste
heiligheid.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Petronella-Catharina MARISSENS

Echtgenoot van

Henricus HEYSSELAER

Lid van het Broederschap der H. Barbara,
geboren te St-Ulriks-Kapelle, den 2 October 1868,
godvruchtig overleden te St-Martens-Bodeghem,
den 16 October 1937,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.



Zij was eene godvruchtige en deugdzaame vrouw,
een voorbeeldige moeder, een ware schat voor haar
huisgezin.

Hard is de slag die ons treft, o Heer... de kroon is
van ons hoofd gevallen... doch wat ons troost is dat
Ge « Onze Vader » zijt, die steeds slaat om te zal-
ven.

Teergeliefden Echtgenoot, vaarwel ! De alwijze
God roept mij uit dit tranendal tot zijn eeuwig Rijk
van vreugde en ongestoord geluk ; zijn heiligen
Wil geschiede en niet de onze.

Teergeliefde Kinderen en Kleinkinderen, gij
weet hoe genegen en bezorgd ik voor u altijd ge-
weest ben, blijft altijd uwe christelijke plichten vol-
brengen gelijk ik u van jongs af geleerd heb, ik zal
u in den Hemel beminnen gelijk ik u op aarde altijd
bemind heb, weest uwe moeder dagelijks indachtig
in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ons toekome Uw Rijk ! 300 d. afl.

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis,
heeft plaats gehad in de parochiale kerk van
St-Martens-Bodeghem, op Maandag 18 October,
te 9 1/2 uur.

St-Martens-Bodeghem, Evarist Hellinckx.