

God gaf, God nam, Zijn Naam zij gezegend.



Troostend aandenken

van

DANIËL-EUGEN-RACHEL MARREZ

teergeliefd zoontje van

FRANS EN MONIQUE DIEPENDAELE

geboren te Oubraker, de 29 mei 1958
en aan de liefde zijner ouders ontruk
te Aalst, de 26 november 1960

Liefste moeke wil niet wenen,
ook gij niet, mijn beste vā,
omdat een van uwe klenen
ging naar 't zalige hierna.

Zusje, broertje lief, gij stond zo teder
rond mijn kleine wieg geschaard;
eens bij God zien we ons weder,
met d' eeuwige schatten hier vergaard.

g' Hebt zoveel van mij gehouden,
'k geef U liefd' om liefde weer.
'k Zal 'n plaats U voorbehouden
bij de troon van onze Heer.

Dr. De Ruyver, Nederbraker. Tel. 434.70