



Bid voor de ziel

van

SIDONIE MARREZ

weduwe van

JOHANNES DE VOS

geboren te Opbrakel den 23 Juli 1853.
en aldaar godvruchtig overleden den 12 Juni 1941.

Versterkt door de H. H. Sakramenten,

Lid van de 3de Orde van den H. Franciscus.



Velen zullen het heengaan van deze brave vrouw oprecht betreuren; want velen, ontelbaar velen hebben bij haar, in pijn en lijden, hulp en verlichting gevonden. "De menschen helpen en goed doen", was haar leuze en zij deed het, jaren lang, eenvoudig, nederig en verdoken, uit christelijke liefde en onbaatzuchtigheid. — Veel beproevingen en smart heeft zij gedurende haar leven zelf doorstaan en vooral haar laatste levensdagen waren pijnlijk en ellendig. Toch bleef haar hoop op God gevestigd en samen met Jezus offerde ze haar lijden voor 't welzijn van de menschen. Voorzeker zal de Heer, Die geen glas water in zijn Naam gegeven onbeloond laat, haar overvloedig nu vergelden al wat zij voor de menschen om Zijnen 't Wille heeft gedaan.

Beminde pleegzoon, duurzame familie, kennissen en vrienden, ik verlaat U met een groot verlangen naar God en naar den Hemel. Laat mij U bij 't scheiden nog deze gunst vragen: verleent mij nog de hulp uwer vrome gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Uitgever L. Van Hoever, Koster