

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**EDMOND MARROYEN**

Echtgenoot van Mevrouw

**CLEMENTINE BOUSARD**

geboren te Oprakel,

den 31 Juli 1870 en aldaar godvruchtig  
overleden den 30 October 1918.

*Versterkt door de laatste HH. Sacramenten.*

God zal de mensch loon naar werken geven; en hij zal iedereen volgens zijn handel en wandel vergelden.  
(Job. XXXIV. II.)

De dood geeft de mensch zalige lessen, zij leert ons hoe nietig wij zijn voor God; hoe kort het leven is in vergelijking met de eeuwigheid. — Zij spaart niemand en alle menschelijke pogingen zijn tegen haar vruchteloos.  
(H. Alph. de Lig.)

De dood heeft hem uit de volle zee de haven binnengeleid; verlost uit de ellenden van het sterfelijk leven en ontrukkt aan de banden van een lijdend lichaam, na de kwellingen zijner ziekte verduelig en onderworpen te hebben veroragen.

Vaarwel, duurzame Echtgenoote, lieve Kinderen, Broeder, Vrienden en Kennissen, bemint eikander, en weldra tot wederziens. Ik verwacht u allen in den hemel.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.  
(100 d. a/t.)

R. I. P.

Nederbrakel Drukk. O. surdiacourt.