

Hart van Jezus, hoop van die in U sterven,
ontferm U onzer.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

EMMA MARROYEN

Echtgenoot van Mijnheer

AUGUSTIN DELCOURT

geboren te Segelsem, den 29 April 1882 en aldaar
overleden den 14 Augusti 1925.

De dierbare overledene was eene deugdzaame en
godvreezende vrouw, eene ware moeder vol iever
voor de opvoeding harer kinderen en de belangen
van haar huisgezin. (Spreuken)

Mijn dagen hebt Gij kort van duur gemaakt,
o Heer! Waarom is mijne kwaal zonder hoop van
genezing geweest?... Omdat Gij, o Heer, gehand-
eld hebt volgens uwen Wil. Onderwerpen wij
ons aan Gods opperste schikkingen, hoe bedroev-
end zij ook voorkomen.

Daar de dood niet het einde is van ons bestaan,
maar slechts het einde van dit leven is, waardoor
het leven in een beter veranderd wordt, moet de
dood zelve onze tranen doen ophouden.

H. Ambrosius.

Goede Echtgenoot, lieve Kinderen, en Gij mijn
beminde Ouders, ik weet het, mijn afsterven zal
U pijnlijk vallen; doch troost U. God verlaat
niemand en zal voor U zorgen, en eens zien wij
elkander weder in den Hemel.

Verwek de Akten van Geloof, Hoop en Liefde,
(7 jaren en 7 quadr. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. W. O. Van Nieuwenhove