

In de schaduw van uw kruis wil ik rusten, o Heer.



## BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

# JOZEF MARROYEN

zoon van wijlen

Mijnheer Louis en van Mevrouw Sidonie MEGANCK  
geboren te Nederbrakel,  
den 3 Februari 1884 en godvruchtig overleden te  
Deinze, den 21 Juni 1928.

*Versterkt door de H.H. Sacramenten.*

Niemand weerstaat aan 't geweld der dood. Rijk en arm, oud en jong, allen bezwijken onder hare slagen. Steunt dus niet op uwe jeugdige jaren, noch op uwe lichaams krachten. Een kortstondige ziekte is genoeg om dit alles te doen ineensstorten en de mensch te brengen tot het graf.

Gedenk de wijze woorden: Hoe gelukkig en wijs is de mensch die gedurende zijn leven zoo tracht te zijn, zooals hij in de uur der dood verlangt te wezen. Waakt dan, want ge weet niet op welk uur uw Heer zal komen. Houdt u dus allen gereed want de Zoon des menschen zal komen als gij er minst aan denkt. Matth. XXIV. 12.

De godvruchtigheid tot Maria, is een onderpand van zaligheid. Die Maria beminnen, genieten troost in hun leven en rust in het uur der dood. H. Al.

Beminde Moeder, Broeders, Zusters, Bloedverwanten en vrienden, vaartwel, ik verlaat eene aarde vol ellenden voor een rijk van vrede. Eens zullen wij malkander wederzien in een beter Vaderland om nooit meer te scheiden, Ondertussehen bidt voor mij.

Mijn Jezus, barmhertigheid. 100 d. afl'

H. Hert van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.

**R. I. P.**

Druk. Jos, Radys-Galle, Nederbrakel.