

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS ! AMEN.



Gedenk in uwe gebeden de Ziel

VAN

PAULA MARROYEN

ECHTGENOOTE VAN

FRANS GYSELINCK

geboren te Nederbrakel,

den 26 Mei 1916 en aldaar godvruchtig overleden

den 22 Juli 1944,

versterkt door het H. Oliesel.

Ach Heer, hoe zwaar is toch het offer dat Gij van ons vraagt!... Ons hart breekt bij haar heengaan... en toch dóór onze tranen heen blikken wij op naar U en bidden : Onze Vader. Die in den Hemel zijt, Uw Wil geschiede... en niet de onze...

Haar taak van christene vrouw was gemeend en daadwerkelijk : zij zocht geen ander genot dan het zalig genoegén, dat plicht en Godsdienst aan de ziel verschaffen.

Haar taak van echtgenootte blonk uit door de liefde, welke zij haar echtgenoot toedroeg. Zij waren twee harten die gelijkmatig trilden in wel en wee, in vreugde en smarten. Hun beste gedachten, hun schoonste gevoelens, hun vurigste gebeden, hun werken en zorgen en lijden, 't was alles voor elkaar in den stillen vrede van een echt christelijk leven.

Duurbare Echtgenoot, mijn onverwacht heengaan slaat u een diepe wonde ! Doch ik vraag U, offer uwe smart aan Christus, Hij zal U sterken en steunen. Dank voor uw genegenheid, uw liefde ! Zet die sterke liefde voort met voor ons lief kindje te zorgen lijk of ik er was. Wij blijven één in gebed en liefde tot aan het eeuwig blijde wederzien in den Hemel ! — Lieve Moeder, Broeders, Zuster en Familieleden, mijn aandenken blijve uw troostengel, onze bede elkanders bijstand. Om uw aller liefde, dank ! Mochten wij malkander terugvinden bij den Oppersten Meester !

Jesus, Maria, Jozef,

(7 jaar aflaat.)

Jos. Radys-Galle, Nederbrakel.