

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.

Bid voor † de ziel

van Mijnheer

PIETER-JAN-LEON MARROYEN

echtgenoot van Mevrouw

HERMINIE GABRIËLS

geboren te Nederbrakel den 9 Juni 1883, en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen den 2 Oktober 1937, versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden. Hij was lid van alle Godsdienstige genootschappen.

De aarde is een ballingschap, het kruis is onze hoop, de Hemel is ons vaderland, H. Augustinus.

Helaas! hoe broos en vergankelijk is alle geluk van deze aarde! Over weinige dagen nog vol leven en gezondheid, wordt hij ons vandaag reeds door de dood ontrukkt. Noch de kunst van de geneesheeren, noch de vurigste gebeden vermochten niet hem de gezondheid terug te schenken. Dat Gods aanbiddelijke Wil geschiede!

Zijn gelaat openbaarde de minzaamheid van zijn hart; zijn samenspraken waren liefdadig, vol zachtmoedigheid en eenvoudig.

Hij was één van die vrome kristenen van dewelke de H. Paulus zegt: De rechtvaardige leeft uit geloof, Door dit goddelijk licht geleid, volbracht hij getrouw al de plichten van een goeden kristen, van een voorbeeldigen echtgenoot en van een stichtenden vader;

Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn van hen die de godsdienstige en deugdzame opvoeding van hun kinderen behartigd hebben.

Jezus, Maria en Jozef, dat mijn ziel met U in vrede ruste!

Bemide Echtgenote en Kinderen, hebt dank voor de goede zorgen waarmede gij mij omringd hebt. Blijft mij uw liefde toonen met voor mij te bidden. Lieve Kinderen eert uw moeder al de dagen van uw leven en hetgeen gij geleerd, gehoord en in mij gezien hebt, doet dat uw leven lang, en de God van vrede zal met u zijn.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.