



# Gedenk in uw gebeden de ziel

van Mijnheer

## REMI MARROYEN

weduwnaar van Mevrouw

### MARIE-FLORINE DE GEETER

geboren te Oprekel den 18 Februari 1873, en aldaar  
godvruchtig overleden den 29 Septemter 1941.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van St. Franciscus-Xaveriusgenootschap,  
de Confrerie van 't H. Hart en andere godvruchtige  
genootschappen.

---

De duurzame overledene was een brave man, een  
vrome en overstuigde christen. 'n goede vader en  
trouwe Xaveriaan.

Onverpoosd heeft hij zijn leven lang gewerkt en  
gezwoegd voor zijn duurzaam huisgezin. vol toewij-  
ding en vlijt gezorgd, voor het welzijn zijner kinde-  
ren; daarvoor was geen moeite hem ooit te groot,  
geen last ooit te zwaar.

Na jaren naarstig werk en zorg had hij gehoopt  
nog lang te midden van de zijnen, vredig en ge-  
lukkig te genieten van een welverdiende rust. Helaas,  
een droeve kwaal kwam onmeedoogend zijn laatste  
levenskrachten sloopen en hem ontrooven aan de  
liefde van allen die hem zóó duurzaam waren. Nu  
zal hij bij den Heer de eeuwige rust genieten en  
't eeuwige loon der uitverkorenen ontvangen.

Bemide kinderen en kleinkinderen, dag en nacht  
hebt gij mij omringd met teedere zorgen, dat was  
mijn troost en de verzachting mijner smarten. Ik  
dank u; de Heer zal er u om zegenen. Blijft mij en  
moeder immer bij den Heer indachtig en ook gij,  
m'n duurzame familie, vergeet me niet in uw ge-  
beden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

---

Nederbrakel Druk Wed. Surdiacourt