

Zalig de dooden die in den Heer sterven. Apoc.



BID VOOR DE ZIEL

van

ALFONS MARTENS

weduwnaar van

Marie VAN WYMEERSCH

geboren te St. Maria Oudenhove, den 28 April 1874
en godvruchtig overleden te Nederbrakel,
den 14 December 1947,
voorzien van de laatste HH. Sakramenten.

De betreurde afgestorvene is altijd een voorbeeldig christen geweest een man met een vast geloof, die altijd stipt en zonder menschelijk opzicht zijn plichten tegenover God en de H. Kerk heeft vervuld.

Hij was ook een naarstig man door werkzaamheid en spaarzaamheid het geluk der zijnen heeft betracht.

Hij was tevens verduelig en gelaten, beproeven werden hem in het leven niet gespaard, doch niets was bij machte om zijn geduld en zijn betrouwen op God te verminderen.

Duurbare kinderen, ik verlaat U om voortaan van het eeuwig geluk te genieten bij God. Ik dank U voor de genegenheid die ik van U mocht ontvangen. Gedenkt mij steeds en bewaart mijn aandelen in uw hart; bidt veel voor mij. Beste eerwaarde Zusters, die mij zooveel barmhartigheid hebt betoond, ik dank U van ganscher harte voor uw liefdevolle zorgen. Wat geluk dat gij er nog zijt om de ouderen van dagen te verzorgen. God zegene U hiervoor. Vaartwel en tot weerziens bij God!

De 4 akten a. u. b.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbr.