

Vader en Moeder hebben ons verlaten, maar de Heer heeft ons tot zijne kinderen aangenomen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

## Désiré-Modest MARTENS

Weduwnaar van

**MARIE VERSIEREN**

geboren te Bevere den 12 Januari 1873 en overleden te Audenaerde den 7 November 1916  
voorzien van al de Rechten onzer Moeder de H. Kerk

Wat is het leven? Een damp die maar korten tijd zichtbaar is en dan verdwijnt. De mensch is gelijk het gras, en al zijne heerlijkheid gelijk de bloem des velds. Het gras verdort en de bloem valt af, als de geest des Heeren er over blaast.

Waarom was zijne ziekte zonder hoop en bleef hij ongeneesbaar? Omdat Gij, o Heer, gehandeld hebt volgens uwen goddelijken wil.

Maria, gij waart mijn troost in mijn leven, mijn toevlucht in mijne ellende, Gij zijt de hoop mijner zaligheid.

Mijne kinderen, uw vader verlaat u; hij verlaat deze wereld waar hij heeft veel geleden. Ik heb u allen zoo teeder lief gehad: bewaart in uw hart de gedachtenis van uwen vader, blijft vereenigd onder malkander en weest getrouw in den dienst van God. Vaartwel! Dat mijn zegen over u blijve! De zegen des vaders bevestigt het huis der kinders.

Bermhertige Jesus geef hem de eeuwige rust.

7 j. en 7 quad.

Zoet hert van Maria, wees zijne toevlucht.

300 d. afl.