

Ik geloof de verrijzenis des vleesch en het eeuwig leven  
(Synb. Apost. )



## Bid voor de ziel

van Mijnheer

**Edmond-Joseph MARTENS**

zoon van

**EUGEEN en ELODIE MARTENS**

geboren te St. Martens-Lierde den 26 November 1909,  
als slachtoffer van den oorlog overleden in het hospitaal  
te Saint Omer (Frankrijk) den 21 Mei 1940.

---

Hij was een deftige en edelmoedige jongeling, vol  
eenvoudigheid en vurig in zijn geloof; door iedereen ge-  
acht en bemind, de steun en geluk zijner brave ouders  
en familie.

Op weg ter verdediging van het vaderland werd hij  
doodelijk gewond en deed het offer van zijn leven voor  
het vaderland.

Duurbare ouders, ondoorgrondbaar is de voorzienig-  
heid Gods, oneindig zijn goedheid en barmhartigheid,  
daarom zoekt troost en sterkte bij den Heer en Hij zal  
niet nalaten den balsem zijner vertroosting te doen  
vloeien in de wonden van uw gefolterd harte om met  
Kristene onderwerping uw leed te dragen.

Lieve Broeder en Zusters weest den troost en de  
vreugde van vader en moeder, blijft elkander steunen  
en beminnen, dient God getrouw opdat we eens elkander  
wedervinden in den hemel, waar ik u voorgestaan ben.  
Bloedverwanten en vrienden vaartwel! en blijft mij  
indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.  
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid,  
(300 d. afl.)

R. I. P.

---

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt