

Zooals het den Heer behaagd heeft is het geschied  
Zijn H. Naam zij gebenedijd.

Job II



## BID VOOR DE ZIEL

van

# ELODIE MARTENS

echtgenoot van

## JAN-BAPTIST DE VLEESCHAUWER

Geboren te Nederbrakel

den 22 Januari 1866, en er overleden

den 23 Augusti 1928,

versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij was eene waardige moeder, deugdzaam en godvreezend, geheel en gansch aan den Heer en het geluk harer kinderen toegewijd. Daarom was zij van God en de menschen bemind en hare gedachtenis is in zegening.

Eccl.

De goede God heeft aan zijn dienaar de beproevingen niet gespaard : met onderwerping aan Gods wil, heeft zij hare ziekelijkheid verdragen tot dat de Heer ze uit de ellenden van dit leven tot zich heeft geroepen

Ps. IXX

Van mijn kindsheid af, o Maria, heb ik mij aan U toegewijd als aan mijne Vorstin ; ik groet U, o mijn welbeminte moeder, o sleutel des hemels... Mijn betrouwen op U is de verzekering mijner zaligheid.

Vaartwel, duurzame echtgenoot en lieve kinderen ik moet u verlaten, maar troost u, eens zien wij mal-kander weder in den Hemel om nooit meer te scheiden. Hebt dank voor uwe liefderijke zorgen voor mij, en bid voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid!

100 d. a.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U!

300 d. a.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel