

De Engelen verblijden zich en jubelen, prijzend de  
Heer. (Officie O. L. Vr. ten hemel opneming)



BID VOOR DE ZIEL VAN  
**Eerwaarde Zuster MARIA GERMAINE**

**Mejuffrouw Mathilde MARTENS**

geboren te Gent	22 februari 1876
in het klooster getreden te Deltinge	15 september 1896
gekleed	15 december 1896
geprofest	16 december 1897
overleden te Deltinge	13 juni 1961

gesterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Laat allen loven de Naam van de Heer, want Zijn Naam alleen is verheven : onze goede Zuster Germaine heeft dit in waarheid gedaan.

De Heer had haar getooid met de rijkste talenten. Zij was een kunstenaarsziel en die kunst gebruikte zij om haar Heer en Schepper te loven. Vijfenzestig jaar heeft zij de religieuze plechtigheden in de kloosterkapel opgeluisterd. Onvermoeibaar bespeelden haar vingers het klavier terwijl haar ziel het loflied van haar liefde zong.

Zij was de stille, goede Medezuster die in alle eenvoud aan God en aan de mensen zocht te behagen. Zij heeft aan elkeen goed gedaan en nooit iemand leed of schade berokkend door woord of daad. Zij was bemind door al wie haar kenden en wij bewaren haar aandenken als een voorbeeld en een zegen.

Beminde Zuster Germaine, speel nu vóór Gods troon de eeuwige dankhymne van uw liefde en vraag voor ons dat wij, evenals gij, schoon leven en zalig sterven.

Mijn dierbare Oversten, Medezusters, mijn goede Familie, gij vooral mijn Nichtje-kloosterlinge, wij blijven verenigd in gebed. Ik dank U voor uw trouwe liefde.

Jezus, Maria, Jozef.

H. Vincentius, bid voor haar.