

Geloofd zij Jesus-Christus, Amen.



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

MÉLANIE MARTENS,

weduwe in eerste Huwelijk van Mijnheer
Petrus Van Nieuwenhove,
en in tweede van Mijnheer
Jan-Baptiste De Cock.

geboren te Nederbrakel, den 26 Juni 1823, en er
overleden, den 18 December 1909.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.



Weest waakzaam en neerstig in den dienst Gods
en denkt dikwijls : Waarom zijt gij hier gekomen.

(Navolging Christi.)

Zalig die dienaars welke de Heer, wanneer Hij
komt, zal wakende vinden. *H. Lucas XII. 14.*

Zij was eene vrouw vurig van geloof vol van
deugden en waakzaamheid. *Prov. XXXI.*

Zij wandelde in de eenvoudigheid des herten en
hare inzichten waren onberispelijk. *Ps. 100.*

Vaarwel, mijne Beminde bloedverwanten. De
goede verkleefdheid heeft ons steeds vereenigd en
gij hebt mij troost en bijstand verleend. Ik betuig u
mijnen dank en bid God om zegening voor u. Blijft
allen tot elkander zeer verkleefd en vereenigd in de
ware christelijke gevoelens en de ware vrede zal
onder u heerschen. Onthoudt mijne goede lessen en
weest mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jesus bermhertigheid. *(100 dag. aflaat.)*

R. I. P.

Nederbrakel, Drukkerij Oscar Surdiacourt.