



Wel! Zalig is de sterveling
Die nooit in kwade wegen ging... G.G.



Bid voor de Ziel
van Mijnheer

FERNAND MARQUENY

zoon van wijlen

Isidoor en Irène DE SCHAMPHELAERE

Geboren te Gent, de 26 Januari 1907
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Aalst,
de 8 Februari 1955.

Versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.
Lid van de Bond van het H. Hart en de Confrerie
der H. Barbara.