

'k Verhuis.... Van 't slavenjuk ontslagen,
En God mijn leven opgedragen!
Neen, weent niet meer,
'k Ben bij den Heer.
Voor eeuwig vrij
En zalig blij.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Victor-Richard Masselang

ZOON VAN WILLEN

Charles-Louis en van Constance VAN DE WATTYNE
geboren te Nederbrakel, den 3 Februari 1889 en
overleden te Gent, den 11 October 1918.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.
LID VAN 'T GENOOTSCHAP H. FRANCISCUS-XAVERIUS.

Zalig de man, die de verzoeking verdraagt! want
daar hij een beproefde is geworden, zal hij de kroon
des levens ontvangen, die God beloofd heeft aan die
Hem liefhebben. Jacob. 1. 12.

Gedenkt de gevangenen alsof gij medegevangen
wáart. Jacob. XIII.

Ik had mijn deel in het oorlogslijden. Verban-
nen, verlaten, ziek, ben ik den kruisweg opgegaan.
Wat kan men hier nog meer verduren. Dit alles, mijn
God, is uit liefde tot U verduuldig uitgestaan. Nu heb
ik den waren vrede, het waar geluk gevonden, dat
alleen in U, met U, bij U te vinden is.

Vaartwel, lieve Zusters en Broeder die nog strijdt
voor 't duurbaar Vaderland. Ik groet u een laatste
maal van uit den vreemde. Daarboven bid ik voor
U. Vaartwel.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel. Drukk. O. surdiacourt.