

*Ik geloof in de verrijzenis des vleesch en het
eeuwig leven.* *Symbolum.*

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

Anna-Maria-Josepha MATTHYS,

Weduwe van Mijnheer

Jan-Baptist KEPPENS

geboren te Nederhasselt, den 6 Augustus 1867 en
godvruchtig overleden te Sint Martens-Lierde, den
15 Januari 1943, versterkt door de H. H. Sacramen-
ten der stervenden.

God had haar bedeed met de rijke schatten zijner
goedheid en die heeft ze overvloedig aan anderen
uitgedeeld.

Begaafd met goedertierenheid, nederigheid en
zachtmoedigheid bezat ze bovendien de liefde die
de band is der volmaaktheid. Coloss. III, 14.

Eenvoudig was haar omgang, diep christelijk
haar leven, haar moederlijke bezorgdheid deed haar
zichzelve vergeten, om zich geheel toe te wijden
aan haar gezin.

De grootste vertroosting die zij dan ook mede-
draagt in het graf is de overtuiging, als een onbe-
rispelijke echtgenoot, een oprechte en getrouwe
vriendin, eene teedere en toegenegen moeder te
hebben geleefd en aan hare kinderen duurzame les-
sen en christelijke deugden ten erfdeel te laten.

H. Franc. van Sales.

Lieve kinderen en bloedverwanten, vaartwel !
het is geschied zooals het den Heer behaagd heeft.
Onderwerpt u aan zijn heiligen Wil. Hebt dank
voor de liefdevolle zorgen waarmede gij mijn lijden
hebt verzacht. Vergeet me niet in uwe gebeden en
H. H. Communiën.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.
300 dag. aflaat.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dag. aflaat.

Druk. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.