

Geloofd zij Jesus-Christus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van

DÉSIRÉ MATTHYS

echtgenoot van

Rosalie VAN DORPE

Lid van de broederschappen van den
H. Franc. Xaverius en der H. Barbara.

*geboren te St Martens-Lierde den
2 Februari 1845 en godvruchtig overleden,
te Sarlardinghe, den 8 Mei 1910.*

Versterkt door de HH. Sakramenten.

De pijnen der ziekte zijn een kruis maar het
kruis met onderwerping gedragen is de ingang des
hemels.

De liefde der schepselen is veranderlijk, zij
gaat voorbij en slechts spijt laat zij achter; Jesus
liefde is standvastig, nooit heeft hij verlaten dezen
die Hem beminnen.

Ik heb smert en droefheid gevonden, ik heb den
naam des Heeren aanroepen, en de Heer heeft
mij getroost. Ps. CXXIV.

De onderwerping in het lijden volmaakt de
de kroon die God voor zijne vrienden heeft gereed
gemaakt. H. Aug.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil.

300 dag. afl.

Jesus, Maria, Jozef, dat mijne ziel in vrede ruste

300 dag. afl.

R.

I.

P.

Druk. Arm. Depessemier, Everbeke.