

Open hem, o Heer, de deur des hemels en
maak dat hij zich verheuge met uw heiligen
in de eeuwige glorie. Off. der overledenen

Bid voor de ziel † van zaliger

Mijnheer EMILE MATTHIJS,

Echtgenoot van Mevrouw ALICE BEERENS

*Geboren te Everbeek, den 16 Juni 1877
en godvruchtig overleden den 12 Juli 1938
Bediend van al de HH. Sacramenten.*

Hij was een goede man, wederhoudend in
zijn woorden, recht in zijn handel, onderwor-
pen en geduldig te midden zijner smarten.
Iedereen beminde hem en zijn getuigenis zal in
zegening blijven bij allen die hem gekend
hebben.

Job I — Eccl. 45

Zoohaast de pijnen der dood hem overvielen,
zocht hij een schuilplaats onder het kruis en
hoopte met een mannelijk gemoed dat God
voor hem alles in het beste zou gekeerd hebben.

H. Franc. Sales.

Vaartwel beminde Echtgenoot, Kinderen en
Kleinkind, vergeet me niet in uwe gebeden
blijft wandelen op de paden der deugd; eert
en bemint uw moeder al de dagen haars levens.
Beminde Broeders, Zusters en bloedverwanten
beweent mijn dood, maar weest niet ontroost-
baar in uw droefheid, gelijk deze die geen hoop
hebben: weldra zien wij elkander weer.

Ad. Thess.

Mijn Jezus barmhartigheid. 100 d. afl.
Zoet Hart van Maria; wees mijn zaligheid.
300 d. afl.

Everbeek druk Depessemier Vanderdonckt