

Ik weet dat mijn verlosser leeft, en dat
mijn oogen hem zullen aanschouwen.

Bid voor † de ziel van

IDA MATTHIJS.

echtgenoot van

THEOPHILE ROELAND,

geboren te Everbeke, den 3 December 1866 en

aldaar overleden den 3 Augustus 1933.

Voorzien van de H. Rechten O. M. de H. Kerk.

Hoe gelukkig is de duurzame overledene
allengskens en van verre het uur van schei-
den te hebben zien naderen ! Want alzo
heeft ze zich bereid om heiliglijk te ster-
ven.

H. Fr. van Sales

Omdat gij aangenaam waart aan God, was
het noodig dat gij beproefd werd ; moest de
Christus dan niet lijden en zoo in zijn glo-
rie komen ? Tob. XII Luc, XXIV 26

Troost u, beminde echtgenoot, zuster,
bloedverwanten en vrienden onze schei-
ding zal niet langdurig wezen : we zullen
elkander weerzien in den hemel. Joan. XV

Lieve Kinderen, eert uw vader uit geheel
uw hart en vergeet de zuchten uwer moeder
niet. Weest gedachtig dat gij hun het leven
verschuldigd zijt, en doet alles voor hen, ge-
lijk zij ook alles voor u gedaan hebben.

Eccl VII 29 en 31

Jesus, Maria, Joseph. laat mij in uw gezelschap
in vrede rusten.

300 d. afl.

Everbeke, druk Depessemier Vanderdonckt