

*Het is goed zich aan God te hechten en in Hem
onze toevlucht te zoeken.*

Ps 72



De dierbare overledene, omdat zij moeder was en zich bezorgde om het lot van al haar huisgenoten, heeft een zwaar beproefden levensweg gekend. Het lijden dat zij liever zwijgzaam zelf droeg, om anderen niet te verontrusten, maakte haar inkerig in zich zelven. Alleen met God sprak zij daarover in haar gebeden en vroeg om moed, geduldigheid en vertrouwen. Het heeft haar vroer den tijd in haar gezondheid aangetast. Het was de aanleiding van de ziekelijke kwaal die haar heengaan zou bespoedigen. « Zalig zij die wenen want zij zullen getroost worden ». Zo leert ons de Kerk met Allerheiligen: Vrij van al'e lijden en alle zorg zal thans haar ziel de eeuwige beloning mogen genieten.

Geliefde echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en familieleden, Gij voornamelijk die onder een zelfde dak mijn lief en leed hebt meegemaakt, blijft naar mijn voorbeeld de ziel uwer Overledenen indachtig. Dat de Heer die mij in deze Octaaf van Allerzielen tot zich riep, mij deelachtig make van het eeuwig licht en van de eeuwige rust, door de Kerk aan alle gelovigen toegewent.

H. Hart van Jezus, uw Rijk kome. (100 d. afl).