

Mijn lichaam is bezweken ; Heer, gij zijt  
mijn hoop en mijn aandeel in het land der  
levenden.

Ps. XVI.

Bid voor † de ziel  
van Mejuffer

## MÉLANIE MATTHIJS

*Congreganiste van O. L. V. Derde-Orderlinge,  
Lid van den Bond van het H. Hart en van  
den wekelijkschen Kruisweg.*

Geboren te Everbeke, den 2 Juni 1862 en er  
godvuchtig overleden den 14 September 1935.

Versterkt door de HH Sakramenten.

Zij had eene teedere godsvrucht voor de  
H. Maagd en achtte zich gelukkig haar toe-  
gewijd te zijn.

De rechtvaardige sterft, maar sterft gerust;  
zijn dood is kostbaar, omdat zij een einde  
stelt aan het lijden, omdat zij de voltrekking  
is der zegepraal, de deur des hemels en het  
begin der volmaakte rust. H. Bern.

Goed en liefstallig jegens iedereen, zich  
zelf vergetend, dacht zij slechts aan anderen  
Ze stierf zeer bemind door God en door de  
mensen ; haar aandenken zal gezegend  
blijven. Eccl. XLV.

Duurbare Broeders, Zusters, Bloedverwan-  
ten en Vrienden, bidt allen voor mij ; een  
maal zien we elkander weder bij God.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde.  
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.  
300 d. afl.

---

Everbeke. druk Depessemier Vanderdonck