

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

†

BID GOD VOOR DE ZIELERUST
van Mevrouw

ODILE MATHYS

weduwe van Mijnheer

AMEDÉE DE BONTRIDDER

Geboren te Nederbrakel. den 30 Januari 1866

en er zeer godvruchtig overleden den 15 Januari 1943.

Lid van de Broederschappen van het H. Hart van Jezus
van St-Pieter in de Banden en van de H. Barbara.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Wij herinneren U, o Heer, uw dienaar zoo getrouw
jegens U, zoo godvruchtig jegens uw heilige Moeder
Maria, zoo minzaam jegens de haren en goed jegens allen!

Haar leven was een leven van godvruchtigheid, van
zorgen en van plichtbesef — een leven van een minnende
echtgenoot — een leven van een teedere en wijze moeder
die haar geluk vond in den aangenamen huiskring — een
leven van onveranderlijke goedheid.

Waarlijk passend en billijk is het, redelijk en heilzaam
dat wij U altijd en overal dank zeggen Heer, Vader
Almachtig, Eeuwige God, door Kristus onzen Heer, in
Wien ons de hoop der zalige verrijzenis toetraakt, opdat wij
bedroefd door de onvermijdelijkheid des doods, zouden
getroost worden door de belofte der toekomstige onsterfel-
lijkheid. Immers voor hen die in U gelooven, o Heer,
wordt het leven veranderd, niet vernietigd en in ruil van
onze aardsche woning die in puin valt, bekomen wij in
den Hemel een eeuwige verblijfplaats! Pref. Mis Ov.

Geliefde Kinderen, die mijn vreugde zijt en mijn kroon,
blijft standvastig op den Heer betrouwen met uw geliefde
Kinderen die ik in dit leven zoo lief heb gehad; van uit
den Hemel zal ik zorg dragen voor u; ik dank u voor
uw liefderijke zorgen; beoefent steeds wat gij van mij
hebt geleerd, gehoord en gezien; blijft mij indachtig in
uw gebeden en troost elkander in de woorden van de
eeuwige hoop.

Jezus, Maria, Jozef!

7 jaar afl.

R. I. P.