

Gedenken wij in onze gebeden, verstervingen en
HH. Misoffers nu vooral gedurende dezen H.
Vastentijd



DE ZIEL VAN MEVROUW
PRUDENCE MATTHIJS

ECHTGENOOOTE VAN MIJNHEER

VICTOR DEGEETER

*geboren te Everbeek, den 26ⁿ Maart 1878
en er godvruchtig overleden den 17ⁿ Maart 1942
ontvangende de HH. Sacramenten
der stervenden en den Pauselijken zegen
« in articulo mortis ».*

Kostbaar is in de oogen des Heeren de dood
zijner vromen. (PS. 115. 1, 15.)

De rechtschapenheid, de stille eenvoud, de
vrees des Heeren, het trouw volbrengen van al de
plichten van haar staat, waren de voortreffelijke
eigenschappen dezer christelijke vrouw en moeder.

Vooraf worden wij gerust gesteld door de goede
voorbeelden die zij gegeven heeft en door de
levendigheid van haar geloof. (H. AUG.)

Zij hadt een groote godsvrucht tot Maria en
vondt behagen in haar Naam gedurig te aanroepen.

O Maria, mijn goede Moeder, die na God het
voorwerp mijner teederste liefde waart, wees voor
mij nu de deur des hemels.

Bemide Echtgenoot, bemide Kinderen, ik ver-
laat deze wereld waar ik U toch zoo zeer heb
bemind; hebt kioeken moed en vergeet mij niet
in uw gebeden.

Ik zeg U vaarwel en eens zien wij malkaar weer
om nooit meer gescheiden te worden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 d. afl.)

Vloesberg-Bosch, druk. C. Depessemier.