

Heer de slag die ons komt te treffen heeft ons het hart verbrijzeld, op God stellen wij ons be-
trouwen.

Bid voor † de zielerust
van

RENÉ MATTHIJS,

echtgenoot van

Clementine SPITAEELS,

geboren te Everbeke, den 28 Oogst 1885 en
aldaar schielijk overleden den 24 Augusti 1928.

De tijd trekt voorbij en niemand weet wat morgen ons brengen zal; evenals de wolken beladen met solfer en vuur die over ons hoofd zwemmen gereed om ons te treffen bestemd om den ondergang te bewerken van geheel eene familie. Hier helpt geen klagen of jammeren; het verschrikkelijke vuur verslindt op eenige stonden de tijdelijke toekomst van al deze kleinen

Daar ligt de ongelukkige vader beroofd van het leven, onttrokken aan de liefde zijner echtgenooten en kinderen, koud en ongevoelig zijn lichaam daalt ten grave, maar zijn kroost ontvangt tot erdeel den b'auwen hemel, tot rustplaats de bloote aarde en tot voedsel de opbrengst der middadigheid.

God, heb medelijden met deze kleinen en gij allen die 's vaders lichaam vergezelt tot aan den boord van het graf, stort een gebed voor zijne zielerust en herdenkt den ellendigen staat van zijne vijf kinderen. Wie zal voor deze laatste zorgen? God zal er in voorzien.

Dierbare echtgenooten alvorens de gapende put te sluiten, zegt vader u een laatste vaarwel beveelt u zijne kinderen aan die gij zult opvoeden in de deugd. Ja dikwijls zult gij aan de kleinen het onlukkig einde van hunnen vader herhalen en te zamen een gebed storten voor zijne ziele zaligheid.

Moeder broeders, zusters, bloedverwanten of kennissen bidt allen voor mij en dan tot in der eenwigheid

Everbeke druk. Depessemier Vanderdonck