

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**REMY MATTHYS**

echtgenoot van Mevrouw

**SIDONIE VAN DEN BOSSCHE**

geboren te Everbeek den 13 October 1874  
en er godvruchtig overleden den 19 Mei 1939.  
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

---

Door de hand des Heeren geraakt, bleef zijne kwaal ongeneesbaar, nochtans opende hij den mond niet om te klagen, maar tot het einde toe verdroeg hij zijn lijden uit liefde tot God. Hij verstond dat het verduuldig lijden der smarten de waardigste offerande is, die men kan aanbieden aan Hem, die ons door Zijnen dood verlost heeft. Ps. H. Franc.

Wat is de dood? Eene rust, het einde van den arbeid en van het lijden des levens, de bekrooning onzer beproevingen en de kroon van ons strijden.

(St Joan Chrysost.)

Dat de Heer u zegene, gij allen die medelijden hebt gehad met mijne pijnlijkheden; en gij dierbare Echtgenooten, Kinderen, Kleinkind en Bloedverwanten, vergeet mij niet in uwe gebeden, eens zien we elkander weder om nooit meer te scheiden.

Mijn Jezus. barmhartigheid! 300 d. afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. en 7 q.)

R. I. P.