

Het is geschied gelijk het den Heer behaagd heeft, dat zijn Heilige naam gebenedijd zij.



BID VOOR DE ZIELERUST  
van zaliger

**François MATTHYS,**

echtgenoot van

**Marie Judith Vancaenagem,**

geboren te Everbeke, den 2 September 1860  
aldaar overleden den 27 December 1921.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Mijne laatste jaren zijn in smarten verteerd,  
maar ik heb in U gehoopt o Heer, en gezegd : Gij  
zijt mijn God, mijn lot is in uwe handen. Ps XX  
Zie mij door de groote barmhartigheid Gods,  
gekomen op het einde van mijn sterfelijk leven,  
zijne goedheid wil niet dat ik nog langer vertoeve  
in dit dal van tranen. H. Fr. van Sales

Slaap zacht, o goede vaderlief !  
Wij weenen op uw graf.  
Doch danken God den Hoogsten  
Die u ons tot bijstand gaf,  
Uw leven was steeds engelenrein,  
Steeds zacht en goed uw hart.  
Uw loon zal ook den Hemel zijn ;  
Dit lenigt onze smart !

Vaartwel dierb're dochter en vrouw, hard is  
de scheiding, troostvol zal het wederzien wezen,  
en gij allen mijne vrienden vergeet mij niet in  
uwe gebeden.

O Jesus zoet ! in uw' barmhartigheid,  
Verleen zijne ziel de zalige eeuwigheid.

Everbeke druk. Depessemier-Vanderdonckt