

God heeft mij bij het begin mijns levens weg-  
genomen. Zijn H. Naam zij gezegend.

Is. 38, 12.

Bid voor † de ziel

van

**Roger Pierre MATTHYS,**

*Geboren te Everbeek, den 4 Mei 1920 en er  
overleden den 15 April 1941.*

*Voorzien van de Troostmiddelen O. M. de H. Kerk*

---

Zijn ziel was aangenaam aan God; daarom  
heeft Hij zich gehaast hem te trekken uit het  
midden der boosheid. Sap 4, 19.

De benauwdheden mijns harten zijn vermeer-  
derd; Heer, voer mij uit mijn nooden!

Ps. 24, 17.

Nooit heb ik eenigen omgang gehad met hen  
die de vermaken beminnen; nooit ben ik in ge-  
meenschap geweest met lichtzinnigen. Ik heb  
den Heer gediend en gevreesd met liefde. Ook  
was ik verheugd, toen mij gezegd werd: wij  
zullen het huis des Heeren binnengaan.

Tob. 2.

Duurbare Broeder en Zusters, mijn liefde  
voor u is onsterfelijk; ik ben nu bij vader, moe-  
der en ons geliefd Agnesken; in den Hemel zul-  
len wij u beminnen, gelijk wij u op aarde be-  
mind hebben.

H. Aloysius.

*Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde*

*300 d. afl.*

---

Everbeek druk. Depessemier Vanderdonckt