

Eer en glorie aan de dapperen die voor hun vaderland zijn gestorven.

Ter roemwaardige † gedachtenis

van Mijnheer

Julien Albert Leopold MATTHYS,

Oud strijder

echtgenoot van

LEONTINE DEPORTE,

geboren te Everbeke, den 21 Augustus 1895 en
aldaar overleden te den 20 December 1929.

De dierbare afgestorvene telt onder het getal der verdedigers van het vaderland. Het is onder de schaduw der Belgische vlag dat hij die vijandelijke en doodelyke gasstoffen inademde die hem in het graf sleepten. Zijn leven geven voor het vaderland is het grootste bewijs van liefde doch vijftien jaren lang lijden aan die onverbiddelijke ziekte veroorzaakt door den oorlog is getergd worden en sterven als een martelaar.

De helden die sneuvelen op het slagveld en die hun bloed vergieten voor hun vaderland, alsmede deze die hun bloed vergiltigd hebben door het vijandelijke geschot, worden als martelaren des vaderlands aanzien: ook zullen zij de kroon ontvangen die ze verdienden door hunne zelfopoffering hunnen moed en heldendaden. Mgr Merc.

Heer hebt medelijden met mijne bedrukte echtgenoot, vader moeder, en bloedverwanten, ja zelfs mijne makers en oud strijders, herinnert u mijner en denkt dikwijls aan JULIEN die zoo heldhattig en onderworpen de dood te gemoet zag.

Genadige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

Everbeke druk. Depessemier Vanderdonckt