

Zoals het het den Heer behaagd heeft, is het geschied : zijn Naam zij gebedijd. JOB. I.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Jan-Baptiste Matthijs,

weduwnaar van

Maria-Theresia De Bleeker,

*geboren te Everbeke, den 5 Mei 1830
en overleden te Everbeke St-Jozef,
den 27 Januari 1915*

Voorzien van de HH. Sakramenten.



Gelukkig de man die zijnen levenswandel niet inricht naar het voorbeeld der goddeloozen noch het voetspoor der zondaars betreedt, maar zijn behagen heeft in de wil des Heeren. Ps. I.

Hooge leeftijd is eene erekroon, die op den weg der deugd te vinden is. PROV. XVI.

Duurbare kinderen, wilt u niet bedroeven gelijk degenen die geene hebben, want de zielen der rechtveerdigen zijn in Gods handen en de foltering der dood zal hen niet raken. Vreest den Heer en zijt getrouw aan zijne heilige geboden. Gedenkt mij in uwe gebeden en verplicht u voor de zaligheid mijner ziel te bidden.

Zoet Hart van Jésus wees mijne behoudenis.
300 dag. afl.

R. I. P.

Everbeke, druk. Depessemier.