

Gelijk het den Heer heeft behaagd, alzoo is het geschiedt, de Naam des Heeren zij gezegend. (Job. 1. 21.)



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Jan-Baptist MATTHYS

Echtgenoot van Mevrouw
Maria-Rosalie CHAVATTE

Geboren te Viane den 20 Januari 1879.
Overleden te Akrenbosch den 10 September 1933,
na gesterkt te zijn door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Reken niet op een lang leven, gij die niet eenen dag zeker hebt, en gedraagt u in al uwe werken alsof gij heden sterven moet.

Te vroeg o Heer, komt Gij ons scheiden, met volle onderwerping nochtans leggen wij ons bij uwe raadsbesluiten neer, op U vertrouwen wij.

Tot wederziens, o lieve echtgenoot en kinderen mijn ballingschap is ten einde en de uwe duurt nog voort. Gij trachtet mij gelukkig te maken op aarde, verhaast nu door uw gebed mijn geluk in den hemel. Blijft ondertusschen vereenigd, bemint God en onderhoudt stipt Zijne geboden, en bewandelt den weg die ons in den hemel samenbrengt.

Barmhartige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

(7 jar. & 7 quadr. afl.

Drukk. G. Demulder, Viane-Moerbeke