

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. AMEN.



Ter zaliger Gedachtenis

van Mijnheer

JAN-BAPTISTE MATTHIJS

weduwnaar van

Victorine Van Heddeghem en van

SIDONIE DE CLERCQ

geboren te Nederbrakel,

den 16 November 1840 en godvruchtig overleden
te Opbrakel den 26 November 1920.

Lid van 't genootschap van den H. Franciscus-Xaverius.

Voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden



De hooge jaren zijn eene kroon van eer, welke op de wegen der gerechtigheid gevonden worden.

Heden ga ik den weg in, langs welke alle menschen moeten binnegaan. Ik ben een man van hooge jaren geworden en mijne dagen zijn als een schaduw verdwenen. Job.

Hij verwachtte den dood met een gerust geweten en vol van betrouwen op de barmhertigheid des Heeren. De beste bereiding tot den dood bestaat in de volkomene overgeving aan den wil Gods.

H. Vinc. à Paulo.

Zalig is de mensch die met christelijken moed de beproeving lijdt, hij zal de kroon des levens ontvangen, welke God belooft aan dezen die Hem dienen. Jac.

Vaartwel, Beminde Zuster en Bloedverwanten, vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Franciscus-Xaverius, bid voor mij. 300 d. a.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil. (300 d. a.)

R. J. P.

Nederor. We O. Van Nieuwenhove & H. Baguet.