

Geloofd zij Jesus-Christus, Amen !

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

Joseph MATTHYS

Echtgenoot van Mevrouw

Hélène VAN DEN DRIESSCHE

Geboren te Ste-Maria-Lierde, den 12 Maart 1894,

en er onvoorziens overleden den 7 Februari 1935,

Gesterkt door de troostmiddels onzer Moeder de H. Kerk.

Lid van den Bond van het H. Hart.

O Heer, bitter is de kelk, die gij ons te drinken geeft doch, betrouwend op U, knielen wij biddend neer, in nederige onderwerping aan uwe ondoorgrondbare, maar toch altijd liefdevolle raadsbesluiten, zeggende : Uw heilige Wil geschiedde. Gelijk een dief in den nacht zal ik komen, zegt de Heer, en zoo is het geschied, doch, gedenkt U, o Heer, dat ik altijd in waarheid en rechtzinnigheid des herten heb gewandeld : daarom koester ik de hoop mij in uwe genade en liefde te bevinden.

Bemide *Echtgenoot*e, pijnlijk en lastig is ons afscheiden, want in de volle kracht van mijn leven, is mijn laatste oogenblik aangebroken, heb moed en betrouw op God. Draag zorg voor onze *kindjes* voor wiens geestelijk en tijdelijk welzijn ik gehoopt had, te zamen met U, nog lange jaren te mogen werken, doch de Heer heeft het anders gewild, dat zijn naam gebedijd weze. Breng ze op in de vrees des Heeren, van uit den Hemel zal ik over U en hen waken, waar wij eens zullen vereenigd worden om nooit meer gescheiden te worden. Intusschentijd vergeet mij niet in uwe gebeden en goede werken.

Bermhertige Heer Jesus geef hem de eeuwige rust.

300 d. afl.

R. I. P.

.....
Dr Schautteet-De Keyser en Zonen, Zottegem