

Alles tot meerdere eer en glorie van God.
(Woorden der stervende)

Bid voor  de Ziel
van

ZUSTER CLARA,

der Zusters Maricolen van Dendermonde,
in de wereld

Maria Catharina Matthijs,

geboren te Opdorp den 16 Oogst	1841
in het klooster getreden te Dendermonde den 4 Oct.	1862
geprofest den 18 Januari	1864
Jubilaris na vijftig jaren kloosterleven, 12 Mei	1914
Jubilaris na zestig jaren kloosterleven den 7 Mei	1924
overleden te Lede, in de grootste gevoelens van gods- vrucht, versterkt door al de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk den 12 December	1928.

De krachten haar ontbrekende, stierf zij in eenen gelukkigen ouderdom en gevorderden leeftijd; zij had de volheid harer dagen bereikt, (Schepp. 15, 8)

Ik heb mij van de wereld verwijderd en in de eenzaamheid verbleven; daar heb ik gewacht op Hem die mij verlossen zou (Ps. 54, 8)

Onderdanig aan hare oversten, minzaam jegens hare medezusters, vol moederlijke bezorgdheid voor hare " kinders ", onder dewelke zij leefde en werkte, muntte de overriedene uit door de onschuld haars levens, de eenvoudigheid haars gedrags, de zuiverheid haars harten en eene voorbeeldige ootmoedigheid die haar deed volherden tot op het einde haars levens in het vervullen der plichten van haren staat in dezelfde eenvoudigste bediening. Daarom blijft hare gedachtenis gezegend.

Beminde medezusters en bloedverwanten, vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. HART VAN JESUS,

ik heb betrouwen op U. (300 dag. aff.

.....
DRUKK. EDM. BEKAERT, LEDE.