

Mijne zaligheid is in het Kruis !



BID VOOR DE ZIEL VAN

MARIA-THERESIA MATTHYS

WEDUWE VAN

Petrus MISEREUR

geboren te Everbeke en overleden te Opbrakel,
den 21 Juni 1904
in den ouderdom van 67 jaren.

Voorzien van de H. H. Sacramenten.



Ik heb de wegen der rechtvaardigheid bewandeld, ik heb de geboden des Heeren van mij niet verwijderd, hij is mijn steun geweest.

REG. II

Zij heeft hare oogen geopend op al de belangen van haar huisgezin en haar brood in ledigheid niet geëten.

PROV. XXXI. 27

Vertroost u met mij ik verlaat eene aarde van ellende voor het rijk van vrede.

H. CATH. VAN SENEN.

Gelukkig is zij, o Maria, die gaarne uwen Naam aanriep, zij heeft niet gevreesd als de dood naderde.

H. BERN.

Vaarwel, mijne kinderen, blijft vereenigd door de banden der liefde en vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. THEOD.

Bermhertige Jesus, geef haar de eeuwige rust.

Afl. 7 jaren en 7 quadr.

R. I. P.

Everbeke.— Drukk. A. Depessemier.