

Heer, doe met mij volgens uw wil, en gebied dat mijn ziel in vrede ontvangen worde.

Eccl. III

Bid voor † de ziel  
van Mevrouw

## Marie Silvie MATTHIJS

Weduwe van Mijnheer

**FRANÇOIS ANDRIEU,**

Geboren te Everbeke, den 10 Oogst 1854  
en aldaar overleden den 18 December 1935.

Versterkt door de HH. Sakramenten

Zij beminde God haar schepper ; haar geloof was onbeweegbaar ; gedurende haar beproevingen vond zij in Jezus en Maria al haar troost.

H. Bern.

Haar laatste dagen waren dagen van ongemakken : zij heeft ze verdragen met kristelijke onderwerping, indachtig dat de Heer kastijdt die Hij bemint Heb. XII 6

O Zoete dood, gij zijt het slot der pijnen het einde van den arbeid, het begin van de ware vrede.

H. Aug.

Bemimde Bloedverwanten, hebt dank voor uw zorgen en uw verdueligheid ; bewaart mijn aandenken in uw hart en vergeet me niet in uw gebeden.

Bermhertige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.

300 d. afl.

R.

I.

P.

---

*Everbeek. druk Depessemier Vanderdonckt*