

Denk op uw uitersten : Heden ik, morgen gij.

BID VOOR † DE ZIEL

van

OSCAR MATTHYS

zoon van

Victor en van Marie Lucas

Kanonnierte paard — 3^e groep — 84^e Batterij
Leopolds kazerne, Bergen.

geboren te Geeraardsbergen, op 21 Meert 1898 en
dood gevonden langs den spoorweg rond Bergen,
op 13 April 1921.

Waak en bid, want gij weet niet op welk
uur uw Heer u zal opeischen.

De gerechtige sterft gerust, want wie
kwaad pleegt en zijn naaste niet lief heeft
om Gods wil, zal gewetenswroeging onderstaan ; hij zal niet den vrede genieten,
vooraleer hij zich met God verzoend heeft.

Heer, vergeef de misslagen mijner jeugd
en wees mij, arme zondaar, genadig.

Wat een smart voor de ouders, broeders
en zusters : Hier op aarde is hun zoon, hun
broeder onttrokken aan hun genegenheid.
Hier zien ze den betreurde nooit weder.
Maar een dag zal komen, waarop ze hem
zullen mogen aanschouwen in de Hemelen,
wanneer ze den geliefde zullen geholpen
hebben door gebeden, geregeld leven en
goede werken.

Lat zijn ziel ruste in de vrede des Vaders.

Drukk. Amaat Mollaert-Guerts, Vredestraat, 40