

Het is zoet te sterven als men wel geleefd heeft.

H. Aug.

†
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ROSALIE MATTHIJS

weduwe van Mijnheer

Isidoor Blondeel

geboren te Hofstade den 18 Mei 1856 en te Erpe
godvruchtig in den Heer ontslapen den 24 Februari
1943, versterkt door de H. H. Sacramenten.

Lid van den Wekelijkschen Kruisweg en andere
godvruchtige genootschappen.

Zij heeft pijnlijke maanden en droeve nachten ge-
teld, maar zij heeft geduldig het einde van haar lij-
den afgewacht, tot den tijd door God bestemd, om
haar den prijs harer deugden te geven. Job. VII.

Van krachten uitgeput, stierf zij in een gezegenden
ouderdom; zij had de volheid harer dagen bereikt.
Een eerekroon zijn de hooge jaren die bevonden
worden op den weg der gerechtigheid. Prov. 16.

Nederig en goed, had zij een hart recht en mee-
warig, waarvan de gedachtenis der haren en haar
vele vrienden een blijvend aandenken zullen bewa-
ren. Judith.

Bemide kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor
uw genegenheid en aanhoudende zorgen. Troost u,
ik verlaat een land vol ellende voor een rijk van
eeuwige vreugde gedenkt u mijner die u nooit ver-
geten zal.

Vaartwel, bemide broeders, zuster, familieleden en
vrienden, wij zullen elkaar in den Hemel terug zien.

Barmhartige Jesus, geef haar de eeuwige rust.
(300 d. afl.)

R. I. P.

Edg. Noël, Erpe.