

† Bid God voor de ziel van
Mijnheer Jules MATTE

echtgenoot van Mevrouw Margeuritte Dewachter
geboren te Keiem, de 15 oktober 1895, en
godvruchtig overleden te Oostende, de 20 februari
1963, na ontvangen te hebben de laatste Heilige
Sakramenten der stervenden.

De felste en grootste eik wordt ook eens geveld. Zo is het met Jules gebeurd. In zijn jonge jaren, toen hij nog over al zijn krachten beschikte, heeft hij ze kwistig gebruikt. Zijn oorlogsvrienden kunnen ervan medespreken. Niets was hem te veel of te lastig. Hij vreesde het gevaar niet; 't zij het van vriend of vijand kwam. Uit deze sterke natuur putte Jules zijn onweerstaanbaar optimisme. Zelfs op de dag van zijn zware operatie tintelden zijn ogen van humor toen hij schalks aan zijn bezoekers mededeelde « 't is vandaag dat ze hun mes gaan trekken ». Zijn jovialiteit maakte vele vrienden. Hij was recht voor de vuist en dulde van niemand tegenspraak. Een rasecht Vlaming was hij zeker. Onder een ruweschors klopte een goed hart, dat meeleeftde in vreugde en verdriet.

Dierbare echtgenote: vele uren hebt ge bij mijn bed s'aan waken, daarvoor dank ik U oprecht. In het huis van Onze Hemelse Vader zullen we elkander weerzien: dit is de enige en christelijke troost die niemand U kan ontnemen.

Dierbare kinderen, blijft elkander genegen en goedgezind zo zal moeder het goed hebben en het kruis gemakkelijker torsen.

Familieleden en Vrienden: wij hebben elkaars vreugde en smart gedeeld; laten we het nu nog doen door voor elkander te bidden in onze familiegebeden.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!
Mijn Jezus, barmhartigheid!

Drukwerk G. Mazyn, Keiem