

Heer, Gij hebt onzen schat geroofd: geeft
ons in vergelding moed en onderwerping aan
Uwen goddelijken wil. Nav. Christi.



TOT ZALIG AANDENKEN VAN
Mijnheer

Jules MATTHÉE

geboren op 4 December 1922
laffelijk neergeschoten te Flensburg
in Duitschland op 4 Mei 1945.

Hij is tusschen ons doorgegaan als een brave
zoon en een toonbeeld van oprechtheid: werk-
zaam en ontbaatzuchtig, rechtvaardig en min-
zaam tegenover iedereen: nimmer weigerde hij
raad noch hulp aan zijn evenmensch.

Bemide Ouders, en Broeders, wees sterk in de
beproeving, zooals Gij waart in de zonnige
dagen die we kenden. Lieve broeders verlicht
het pogen Uwer Ouders door Uw goed
gedrag, blijft hen eerbiedigen en liefhebben
Zij verdienen het.

Vergeet mij niet in Uwe gebeden.

Drukk. Sneldienst, J. de Geyterstr. 53
Antwerpen-Kiel (Grens)