

De dood is de weg tot het leven.

Bid voor † de zielerust

van

SIDONIE MAUROIT,

weduwe van

PIERRE OKERMAN,

geboren te Everbeke, den 18 Mei 1855 en
overleden te Everbeke St Joseph,
den 30 December 1930

Voorzien van de laatste HH. Sakramenten.

De dood die volgt op een deugdzaam leven, mag niet aanzien worden als een ongeluk, want de dood van den rechtvaardigen is kostbaar in de oogen van God en zijne gedachtenis zal in zegening blijven.

H, Aug.

Zij was eene goede en waardige moeder. Het waar geloof was in hare ziel geworteld gelijk de eik in de rotsen Zij was bekleed met wijsheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid; daarom was zij van iedereen geacht en hare gedachtenis blijft in zegening.

Allerliefste kinderen en kleinkinderen leeft in vrede, en eendracht, bemint elkander en blijft mij indachtig in uwe gebeden.

Genadige Jesus, schenk haar de eeuwige rust.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid
7 jaren 7 quad.
300 d afl

Everbeke druk. DepessemierVanderdonckt