

Voor u allen heb ik gestreden
vergeet mij niet in uw gebeden.

J. M. J.



Bid voor de ziel van zaliger

Guillaume-Lambert MEDATS

echtgenoot van Juliette PEETERMANS
Soldaat bij het 3^{de} Geneeskundig Korps
geboren te Jeuk den 3 Augustus 1899 en
gesneuvelde te Boulogne-aan-zee (Frankrijk)
den 22 Mei 1940.

O wreede dood, hoe geheimzinnig is uw werk!

U ontnemt ons een wakkeren, eerlijken man, een
voorbeeldigen echtgenoot en vader.

Hoe eenvoudig was zijn leven, hoe gedienschtig en ijve-
rig was hij om iedereen te helpen. Geen enkel werk was
te veel, geen enkel taak te zwaar voor zijn bezorgde
handen. Zoo ook heeft hij niet geaarzeld zijn land te
dienen. Bij den eersten oproep was hij bereid vrouw,
kind, familieleden en kennissen vaarwel te zeggen met
een glimlach op 't gelaat, hopende op een goed einde.

God heeft het anders gewild. Guillaume viel op het
veld van eer; ver van de zijnen in een vreemd land. Als
een held stierf hij, den laatsten blik hoopvol gericht naar
omhoog, om Gods zegen af te smeeken over zijn dier-
baren in ruil voor het offer dat hij zou brengen.

Moge de barmhartige God medelijden hebben met
hem en zijn ziel brengen in den schoonen Hemel, waar
eeuwige vrede heerscht.

Dierbare echtgenoot, zoon, ouders, broeders en zus-
ters van uit den Hooge bid ik voor het heil van 't
vaderland; ik smeeke den goeden God dat Hij u van
verder onheil moge bevrijden en terug den vrede brengen
onder de volkeren.

Vaarwel, tot in den Hemel!

Een plechtige dienst, tot lafenis zijner ziel, zal
plaats hebben in de parochiekerk van Jeuk op Maan-
dag 5 Augustus 1940 te 9 uur (B. U.).

Imp. N. Renier, Waremme.