



BID GOD VOOR DE ZIEL

VAN

ROSALIE MEERPOEL

WEDUWE VAN

FERDINAND HERREMAN

*geboren te Bevere den 10 Februari 1834
godvruchtig overleden te Bevere den 17 Juni 1917,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.*

—◆—
Een onbevlekt leven is een gelukkige ouderdom.

SPR IV

Hare wegen waren schoon, en hare voetstappen
vol vrede.

SPR. III

Hare kinderen verliezen in haar eene deugdzaame
moeder.

H. BERN

Gij weet hoe redelijk onze droefheid is; gij ziet in
wat eenzaamheid ons laat het verlies van eene zoo
zorgvuldige Moeder, die ons verlichtte door hare
waakzaamheid en de aangenaamheid harer zeden.
Wie was er ons nog noodzakelijker? Wie beminde
ons teerhartiger? Indien wij tranen storten, dan is het
niet omdat wij denken dat haar lot beweenlijk is;
maar omdat zij ons ontnomen is

H. BERN

Dat de Heer haar het goed wedergeve dat zij ons
gedaan heeft; dat zij eene volle vergelding ontvange
van den God van Israël, onder wiens vleugelen zij
hare bescherming heeft genomen. (RUTH II). En wij,
zullen haar niet vergeten en dagelijks in onze gebeden
indachtig blijven.

H. Hart van Jesus, in doodstrijd heb medelijden
met de stervenden.

300 dag.

Medelijdend Hart van Maria, bid voor de bedruk-
ten.

300 dag.

R. I. P.

Bevere — W^c C. Wattyn-Rohaert.