

Mijn Jesus Barmhartigheid!



Gedenk in uwe gebeden de Ziel

van

**CATHARINA MEERSCHAUT**

Weduwe van

**FREDERIC DIERARDT**

Geboren te Sinte-Maria-Oudenhove,  
den 9 Juni 1861, en godvruchtig overleden te  
Zillebeke, den 22 December 1946.  
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

— — — — —  
Gelukkige stonde wanneer Jesus ons opwekt uit de  
tranen tot de vreugde des geestes. Thom. VIII-6.

Waarop kan ik dan hopen en waarop moet ik  
steunen tenzij op Gods groote barmhartigheid alleen.

De schaduw des doods heeft mij omringd en mijn  
lichaam is bezweken, nochtans heb ik mij onder-  
worpen aan Gods aanbiddelijken wil, wetende dat  
de goddelijke goedheid den mensch beproeft in  
dit leven om hem in het ander te sparen.

Zij was de vrome vrouw waar de heilige schrift  
van spreekt, vol liefde tot God en oplettend in het  
volbrengen van haar plichten.

Vaartwel, Beminde Kinderen en Kleinkinderen, ik  
dank u voor uwe goede zorgen, weest mij indach-  
tig in uwe gebeden.

GEBED:

Wij bidden U, o Heer, ontferm U, volgens uwe  
goedheid, over de ziel van uwe dienares; bevrijd  
haar van alle besmetting der sterfelijkheid, en doe  
haar de eeuwige zaligheid genieten. Door Christus  
onzen Heer.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d. afl.

— — — — —  
Druk. N. Radys-Lemeire, Zillebeke.