

Niets is 't leven van den mensch !
't Zijn ellenden zonder grens,
't Is een bloeme die verschijnt,
't Is een schaduw die verdwijnt.



BID VOOR DE ZIEL

van

EMMA-MARIA MEERSCHAUT

echtgenoot van

Remi Van Der Haegen

geboren te Nederbrakel,
den 4 Februari 1905 en aldaar overleden
den 11 Maart 1925,
Versterkt door de HH. Sacramenten.

♦♦♦♦

Aan de besluiten van den Heer moeten wij ons ootmoedig onderwerpen hoe streng ze ook mogen wezen, omdat Hij oneindig wijs is en vol liefde voor ons.

H. Bas.

Hoe gelukkig is de mensch en hoe vooruitziende die nu tracht te zijn in het leven, als hij wensch gevonden te worden in de dood.

Th. a Kemp.

Godsdienstigheid is voor alles nuttig : aan haar zijn de goederen beloofd van het tegenwoordige en van het toekomstige leven.

H. Paulus.

Dierbare Echtgenoot, verleden jaar stonden we, met blijde droomen in de toekomst, aan het Altaar des Heeren den zegen des priesters afsmeekende voor een lange en gelukkige vereeniging... God heeft er anders over beschikt : dat zijn Heilige Wil geschiede. Draag wel zorg voor ons kindje ; 't weze u eene herinnering aan onze liefde. Beminde Ouders, Broeders en Zusters, laat ons voor malkander bidden. Tot wederziens !

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne.

(300 d. afl.)

RUST IN PEIS.

Druk. A. Vandendriessche, Nedert rakel.