



Zoals de moedige Machabeërs hebben zij heldhaftig hun Vaderland tegen vijand verdedigd. Ondanks de menigvuldige gevaren hebben zij met koene dapperheid hun plicht volbracht tot den laatsten ademtocht; volgaarne offerden zij hun leven voor den roem en het welzijn van hun geliefd België.

Deze zijn waarlijk helden die goed en bloed veil hebben voor het vervullen hunner plichten. In het volle besef hunner vaderlandsche plichten zijn deze twee broeders als dapperen gevallen, te midden van een regen van moordend ijzer en staal. Zij hebben door het vergieten van hun bloed den onsterfelijken roem der helden verworven. Nimmer zal hun gedachtenis vergaan.

Diepbeproefde Ouders, Broeders en Zusters. God heeft het offer dat wij Hem goedwillig hebben aangeboden tot heil en eer van ons Vaderland aanvaard; het Vaderland en zijn bewoners vooral deze van Michelbeke zullen ons danken. Wreed is voor u de slag, hartverscheurend uw lijden. Maar weet dat God slaat en ook zalft. Eens wordt België wederom vrij, en dan zult gij troost vinden uw zonen en broeders te hebben opgeofferd voor het welzijn van het land. God zal rekening houden van zulk een offer. Wij stierven volgaarne voor zulk een heilige zaak.

O! kunt gij voor ons een dood droomen eervoller in de achting der menschen en schooner in de oogen van God!

HENRI en JAN-BAPTIST, de parochianen van Michelbeke zijn fier op U. Nooit zullen zij U vergeten!

H. Jozef patroon en beschermer van ons Vaderland, bid voor ons.

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne. (300 d. a/l.)