

Wanneer ik in kwelling was heb ik den Heer aanroepen en Hij heeft mij verhoord. Ps. 119.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

Jan-Baptist MEERSCHAUT

echtgenoot van Mevrouw

PAULINA DE WEERDT

geboren te Elst, den 18 November 1863, en aldaar godvruchtig overleden den 3 December 1935, voorzien van de H. H. Sacramenten.

Lid van de Confrerie van het H. Hart, Xaverianen en andere godvruchtige genootschappen.

Heer, wij zijn verzekerd dat al wie U dient, al is't dat Gij hem beproeft in zijn leven, uwe barmhertigheid zal verwerven. Tobias 6 IV Ps. 21.

Hij aanvaardde goedhartig al wat hem overkwam hij bleef in vrede in zijn lijden en behield de verduldigheid tot den laatsten dag van zijn ellenden.

De kwellingen die God ons overzendt worden voordeelen en weldaden wanneer wij ze met volmaakte overgeving ontvangen. H. Vinc. a Paulo.

De betreurde overledene was een braaf man die leefde in de vrees des Heeren, die in werkzaamheid en zorg zijn huisgezin heeft opgebracht en in zijn langdurig lijden de troost zijner kinderen heeft genoten.

Bemide Echtgenoot, Broeders, Zuster, Kinderen en Kleinkinderen, duurzame Familieleden en Vrienden, troost u over mijn afscheiden, ik verlaat deze wereld vol ellenden om te genieten bij God van zijne milde barmhertigheid, dank voor uwe liefde en zorgen, maar vergeet in uw gebeden niet degene die u verlaat en zich onderwerpt aan Gods wil.

Minnelijk Hert van Jezus, wees mijn toevlucht

300 d. af.

R. I. P.

Nederbrakel Druk Wed. O. Surdiacourt.