

De dood is de weg, tot het leven.



BID VOOR DE ZIEL

van Jufvrouw

Justina Meerschout

geboren te Erwetegem de 19 Maart 1825, en overleden te Maria-Lierde den 8 November 1909, versterkt door de HH. Sakramenten.

Haar leven was godvruchtig voor den Heer, minnelijk en stichtend voor ons. Conf. s. aug.

Hare dood is zacht en stichtend geweest gelijk haar leven, de gedachtenis harer deugden zal in het geheugen blijven. H. Ther.

Gedenk o Heer, dat ik in waarheid en rechtzinnigheid des harten voor U heb gewandeld en dat ik altijd gedaan heb hetgeen goed en aangenaam was voor Uwe oogen. Is. 38-3.

Gij allen die den hemel verlangt eert en dient Maria en het eeuwig leven zal u worden.

H. Bonav.

O Maria, mijne Moeder, mijn hart heeft U bemind mijne tong heeft uwen lof verkondigd, bid voor mij.

H. Bonav.

Beween mij niet alsof ik dood ware, ik leef met de wijze Maagden, bij Dezen welken ik op aarde uit geheel mijn hart bemind heb. H. Agnes

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dagen aflaat.

R.

I.

P.

.....
Drukk. A.&V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen